



Ο κοινοτάρχης του κατεχόμενου χωριού Καπούτι Χαράλαμπος Τεραϊκκάς και ο αδελφός του και μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου Μιχάλης Τεραϊκκάς μαζί με την ομάδα νέων και άλλους συγχωριανούς κατά τη διάρκεια της ξενάγησης στα κατεχόμενα μέρη της κοινότητας τους.



Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο κατεχόμενο Καπούτι βουβή και σιωπηλή από τους Τούρκους, δέχεται την επίσκεψη των κατοίκων της. Μέσα από τις σφηγίσσεις των μεγαλύτερων κατοίκων, ζήσανταν πολλές ιστορίες από το παρελθόν μπροστά στα μάτια των νεαρών εκδρομμένων.



Ένα από τα μέρη που επισκέφθηκαν οι νέοι από το Καπούτι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδρομής ήταν το κοιμητήριο του χωριού. Εκεί που βρίσκονται θαμμένοι οι πρόγονοί τους. Οι τάφοι καταστραμμένοι από τον Τούρκο κατακτητή, θυμίζουν τη βιαιότητα που δέχθηκε ο τόπος τους.

Διατηρούν ζωντανούς δεσμούς με το Καπούτι

>Το Κοινοτικό Συμβούλιο προετοιμάζει τη νέα γενιά αναμένοντας την ώρα της επιστροφής στο κατεχόμενο χωριό



Του Φωτίου Δαλίπη

«**Ε**άν δεν μάθει κάποια πράγματα για τον τόπο σου, ότι για παράδειγμα αυτό είναι το σπίτι σου, το χωράφι σου, οι τάφοι των παππούδων σου, δεν θα μπορείς να τον αγαπήσεις. Πρέπει να αποκτήσουν δεσμούς με τον τόπο τους, έτσι όταν έρθει η ώρα να επιστρέψουμε, να υπάρχουν άνθρωποι που να θέλουν να επιστρέψουν και να διεκδικούν την επιστροφή τους».

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕΡΑΙΚΚΑΣ

«**Η γενιά η δική μας φεύγει σιγά-σιγά. Οι νέοι πρέπει να μάθουν για το χωριό και να διεκδικήσουν την επιστροφή»**

εκεί έζησαν μέχρι τον μαύρο Ιούλη του 1974, όταν οι ορδές του Αττίλα τους έδιωξαν βίαια και έζησαν πλέον τον ξεριζωμό...

Έκτοτε, αυτή η φιλοσοφία και πιστεύει, οι κοινοτικές Αρχές Καπούτι ξεκίνησαν μια σειρά εκπαιδευτικών εκδρομών στην κατεχόμενη κοινότητά τους, έχοντας ως στόχο κυρίως τους νέους. Η πρώτη εκδρομή με τίτλο «Μεθάλω για το Καπούτι», πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου αφηγήσαντες μοναδικές εμπειρίες σε όσους συμμετείχαν σε αυτή.

Όπως αναφέρει στον «Φ» ο κοινοτάρχης Καπούτι Χαράλαμπος Τεραϊκκάς, οι εκδρομές ξεκίνησαν με άμεσο από το Καπούτι, ξενεργώντας τους σε ιστορικά σημεία του χωριού. «Φέτος συνεχίσαμε αυτόν τον δεσμό με τις εκδρομές, παίρνοντας νεοεπίσες από το χωριό μας. Στην πρώτη εκδρομή, 26 νέοι επισκέφθηκαν αυτό το μέρος, τους ξενεργήσαμε στα σπίτια των γονιών και των παππούδων τους και περπατήσαμε στους δρόμους και στη φύση του χωριού μας. Ήταν άμεσο που γεννήθηκαν μετά την εισβολή, αλλά και άτομα που ήταν πολύ μικρά σε ηλικία τον καιρό της εισβολής.

Εάν δεν μάθει κάποια πράγματα για τον τόπο σου, ότι για παράδειγμα αυτό είναι το σπίτι σου, το χωράφι σου, οι τάφοι των παππούδων σου, δεν θα μπορείς να τον αγαπήσεις



ΧΩΡΙΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Όπως μας ανέφερε ο κοινοτάρχης Καπούτι Χαράλαμπος Τεραϊκκάς η κοινότητά τους πριν την εισβολή γνώριζε μεγάλη ανάπτυξη. Αριθμούσε 1030 κατοίκους με βάση την επίσημη απογραφή. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1950 μέχρι αρχές του 1960, οι πλείστοι ασχολούνταν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία. «Από τα μέσα της δεκαετίας του '60 μέχρι το '74, ο κύριος άρτος να δουλεύει και αλλού και σε άλλες περιοχές και υπηρεσίες. Εντοπίστηκαν επίσης πολλά υπόγεια ύδατα και φύτεψαν περβόλια. Όταν έγινε η εισβολή τα δένδρα ήταν στο στάδιο να αρχίσουν να προσφέρουν καρπό. Υπήρχε μία τεράστια ανάπτυξη, διότι η περιοχή μεγαλύτερα της Μόρφου είχε ανάπτυξη. Πολλοί, επειδή τα οικόπεδα στη Μόρφου ήταν ακριβά για τα δεκάδες της εποχής, έρχονταν στο Καπούτι που ήταν κοντά και αγοράζαν οικόπεδο να χτίσουν. Επίσης υπήρχε πολύ καλή συγκοινωνία με συχνές γραμμές λεωφορείων που εννοούσε να έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στο Καπούτι», δήλωσε.

Συγκλονιστική η επιστροφή στις ρίζες...

ΝΕΟΙ που συμμετείχαν στην εκπαιδευτική εκδρομή της κοινότητας, βαθιά συγκινημένοι δηλώνουν ότι επρόκειτο για μια μοναδική εμπειρία την οποία δυσκολεύονται να βρουν λέξεις να την περιγράψουν.

«Για μένα ήταν μια τελείως διαφορετική εμπειρία από τις προηγούμενες, καθώς επισκέφθηκα το Καπούτι μαζί με πολλά άλλα άτομα που γνώριζα από τις κατασκηνώσεις και από τις άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνουν κατά καιρούς το προσηφικό και το σωματείο νεολογίας του χωριού», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τεραϊκκάς. «Ήταν σαν να ζωντανεύει ένα όνειρο. Ήμουν μαζί με άτομα της γενιάς μου καθώς και με τα άτομα από τη γενιά που έζησε στο χωριό, και μοιραζόμαστε μια κοινή εμπειρία.

«Όπως πριν από αρκετά χρόνια στις κατασκηνώσεις, το χωριό μου, το Καπούτι ήταν ζωντανό μοναχά στη φροντίδα μας και στις φωτογραφίες. Και σήμερα, εκεί που κάποτε η γενιά που έζησε στο χωριό απλά μας περιέγραφε τη ζωή στο χωριό και εμείς φτιάχνουμε τις εικόνες στο μυαλό μας, εφάρμακα έχουμε τη ζωντανή εικόνα που μας περιγράφουν, μπροστά μας και μπορούμε να την απομνημόνευσε», δήλωσε.

Ο Μάριος Ευθυμίου, γεννημένος ένα χρόνο πριν την εισβολή δεν πρόλαβε να έχει αναμνήσεις

από το χωριό πριν τον ξεριζωμό. «Η γενιά η δική μου αλλά και η νεότερη, ζει πάντα με την ελπίδα του χωριού και προσπαθεί να κτίσει έναν πλασματικό κόσμο μέσα από τις αναμνήσεις και τα βιώματα αυτών που μεγάλωσαν και έζησαν στο χωριό», ανέφερε. «Μέσω αυτή τη σκέψη δίνεται το νόημα αλλά και η σημασία της επισκέψης μας στο χωριό, που σκοπό είχε τη γνωριμία των νέων με όλο το χωριό, κατασκηνώματα και μη, τους χώρους που γεννήθηκαν, μεγάλωσαν αλλά και πέθαναν οι παππούδες μας. Τις ρίζες μας δηλαδή. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί, προσπαθήσαμε μαζί με την οικογένειά μου, να ρουφήξουμε το κάθε τι που κάποιος θυμάται και

«Ζήσαμε αυτά που ακούγαμε μέσα από διηγήσεις»

έλεγε, την κάθε ιστορία που κάποτε διβρωνόταν και από τους άλλους, μέχρι να πάρει την τελική τη μορφή. Τρομερή εντύπωση μου έκαναν σκεδόν όλοι που είχαν τόσο καθαρή τη μνήμη και προφανώς την ανάμνηση της και του διηγησαν ένα γεγονός που είχε γίνει εκεί. Το ανέβανε όλων, τα παραστούλμα τους, το σπίτι με τη σειρά αναφέρονται στους ιδιοκτήτες τους ακόμα και τα δέντρα ένα-ένα σε ποιον ανήκουν... Περπατώντας έπειτα στο δάσος του χωριού, αλλά και της γεωργικής γης μας έλεγαν χαρακτηριστικά... να οι ελιές



του παπού σου... εδώ φτιάξιμο φασόλια... εδώ βόσκαμε τα πρόβατα με το μακαρίτη τον πατέρα σου...».

Ο Γιώργος Πανακού δλώνει συγκινημένος κι ότι δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κάποιος παραστατικά αυτή την εμπειρία. «Το να ηγνώνεις να βλέπεις πού θα έπρεπε να μεγάλωσες, διότι εγώ γεννήθηκα μετά την εισβολή, και να βλέπεις τους κόπους των προγόνων σου εγκαταλελειμμένους. Να βλέπεις το σπίτι των γονιών σου, το οποίο είχαν κτίσει δύο χρόνια πριν την εισβολή και να τα

επισκέπτεσαι ως τουρίστες είναι κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα», αναφέρει. «Την εκδρομή, ήμασταν μια παρέα, οι πλείστοι γνωστοί και στενοί συγγενείς και ήταν σαν να ήμασταν ξανά στο χωριό. Στο χωριό που έπρεπε να είμαστε κανονικά. Ο στόχος της εκδρομής ήταν περισσότερο η ξενάγηση. Μας έδειξαν τον κοιμητήριο, την εκκλησία, το σχολείο, σημεία του χωριού. Οι παλαιοί που έζησαν στο χωριό προσπαθούσαν να μεταδώσουν κάποια πράγματα σε εμάς τους νεότερους», ανέφερε.



Η μεγάλη δεξαμενή του Καπούτι, η οποία γεμίζει από τον Κεφαλόβρυσο της περσιό και από την οποία πότιζαν τον μεγάλο ελαιώνα που χρονολογείται από τον καιρό των Ενετών, όπως είχε στον «Φ» ο κοινοτάρχης.



Η μεγαλύτερη σε ηλικία ελιά του Εξακοστού ελαιώνα Καπούτι «Δαιμονότατος». Η ηλικία της μπορεί να φτάνει τα 900 χρόνια και η διάμετρός της τα 16 μέτρα.



Μπροστά στον αρχαιολογικό χώρο «Τούμπα του Σκούρου» στα όρια της κοινότητας Καπούτι. Η περιοχή, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη, άκμασε μεταξύ του 1650 και 1050 π.Χ.